

FAMILIEFEST LØRDAG D.28.AUGUST 1994, LINDEHØJ, HELSINGør.

Præsentation:

Bents familie: Bent, Karen, Jens og Anne. Lars er i Ghana og kommer først hjem dec.95.

Jens Alfreds familie: Jens Alfred og Bodil, Ebba, nestorinden på 91 år, Jessie med Mie på 3 år.

Ellens familie: Ellen og Anker.

Ruths familie: Ruth, Anne-Marie og Jes med Uffe og Esben - Niels Erik og Sanne med Andreas og Kasper - Kirsten og Viggo med Ditte og Marie.

Laurits familie: Laurits og Gurli, Anni og Everisto med Luco og Annette - Sten og Susanne med Christian, Malene og Claus og Benjamin - Helle og Kim med Mie på 4 år.

Minnas familie: Winnie (Minnas barnebarn) og Ole med Michael på 2 år.

Minna har sendt et brev, vi læser højt. Vagn er syg, derfor er Minna og Vagn blevet hjemme. Minna ønsker os alle en god dag.

Annas familie: Anna, Freddy og Alice med Helle og Jan (ven) og Jan - Jytte og Jørgen.

Hans`familie: Hans, Bodil, Niels Christian og Gitte med Morten og Hanne.

MENU.

Menuen bestod af mange lækre retter lavet af en kok ved navn Susanne.

Efter frokosten var der arrangeret leg for børn og voksne med forskellige konkurrencer arrangeret af Niels-Erik.

Derefter kaffe m. lagkage og småkager.

Vi sang meget hvad vi godt kan lide i familien og Niels-Erik akkompagnerede på guitar.

FAMILIEGENERALFORSAMLING.

1. Dirigent: Niels Erik (Niller)

Referent: Anne-Marie

2. Ruth, der er formand i år, beretter -

Karen (Bents ældste datter) er blevet læge, Else (Ellens ældste datter) har haft 25 års jubilæum på sin arbejdsplads, Steen (Annas barnebarn) er blevet golftræner, Helle (Annas barnebarn) er blevet kontorassistent, Kirsten (Ruths yngste datter) er blevet gymnastikinstruktør, Janni er blevet socialpedagog og venter "en lille ny" til jul, Winnie (Minnas barnebarn) har giftet sig med Ole, Laurits er flyttet til en pensionistlejlighed i Allerød, og jeg selv (Ruth) er flyttet til en andelsbolig i Helsingør.

TILLYKKE TIL ALLE MED EKSAMENER, JOB, GIFTERMÅL, "LILLE NY" OG LEJLIGHEDER.

Jeg har fået 3 breve. Torben (Astrids søn) skriver, at han håber at kunne deltage næste år. Per (Astrids søn) sender hilsen til os alle, kommer måske til næste år. Åse (Minnas datter) sender hilsen til os alle, håber at kunne mødes med jer næste år hos Minna og Vagn i Randers.

3. Regnskab - Kassebeholdningen er på 239,-kr (fra 1993).

4. Jeg har ikke modtaget nogen forslag.

5. Eventuelt -

Anne-Marie spørger, om den utraditionelle mad var god -
Jytte synes, den var fin - og ingen protesterer.

Jytte opfordrer til, at Else Maries og Julius' børnebørn "tager over", når deres forældre dør, sådan at der altid vil være 9 "børn" til at skiftes til at påtage sig formandsskabet.

Winnie fortæller, at Minna og Vagn påtager sig formandsskabet næste år. Winnie og Åse vil hjælpe med arrangementet.

Bent, den lykkelige arkivar (valgt 1992) oplyser, at han har videobånd fra 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.

Bent har medbragt egen protokol, den indeholder breve fra Else Marie og Julius til Bent fra 1957 og op efter, fra dengang Bent sejlede på de store verdenshave.

Bent appellerer til alle søskende: Skriv jeres erindringer ned med håndskrift - Bent vil gerne samle disse erindringer.

Bent foreslår, at man evt. kan lave individuelle

videooptagelser med snak om "gamle dage".

Bent har selv tænkt over "gamle dage", og især her op til Laurits' 70 års fødselsdag, og en nat vågnede han og så en film for sig. "Filmen" indeholdt erindringer og betragtninger over Bents fælles liv med Laurits.....

Vi skal 50 år tilbage, 1. nov. 1944.- Julius og Else Marie har en bestyrerplads ca. 6 km. fra Hillerød - Laurits tjente på en gård i Saunte. -

Bent har lært alt om landbrug af Laurits: seletøj, hovedtøj, at tromle, at harve, at slå hø.

Laurits kom hjem og hjalp med landbruget. Julius var mest hos dyrne. Laurits var mest i marken. Bent på 10 år var ikke gammel nok til at ploje med plov og hest.

Laurits spillede fodbold og tænede drengene.

Bent skulle spille kamp og havde kun Jens Alfreds fodboldstøvler, men de var for store....Selv en ekstra sål og 2 par sokker kunne ikke gøre det.

Bent tog i stedet træskostøvler på (på opfordring fra sin mor). Det var ingen ideel løsning, og Bent var tæt på grådens rand, da han gik ind på banen i Nørre Herlev.

Bent klarede kampen, og holdet vandt.

Laurits gik på landbrugsskole og lærte om proteiner....

Laurits spillede også harmonika og dilettant, f.eks.

"Børnsbaronen" og "Den kluge mand" for fulde huse.

1941 mistede Julius 3 fingre på højre hånd, han var på det tidspunkt arbejdende forvalter.

1942 blev Julius meget syg, havde høj feber 42° - blindtarmsbetændelse. Det var en meget streng vinter, og doktor Pukdal blev først kaldt om mandagen. Så kom Julius af sted til Haderslev sygehus. Alle søskende blev kaldt hjem, fordi man ikke vidste, om Julius ville klare det. Men Julius overlevede uden penicillin.

1943 holdt Else Marie og Julius sølvbryllup. Laurits lavede en sang på børnenes vegne. Laurits var ofte den, der rejste sig ved festlige lejligheder og sagde nogle, gennemtænkte ord om livets gang.

Bent mener, at bl.a. disse stærke oplevelser har været med til at skabe familiesammenholdet.

Nu opfordrer Bent til, at vi synger denne sang fra Julius' og Else Maries sølvbryllup.

6. Valg af ny formand. Næste år skal familiefesten holdes i Jylland - Minna er formand. Ruth overrækker klokken til Winnie, der vil give den videre til Minna.

Vi råber hurra for Ole og Winnie, der er nyligt gift og for Minnas og Vagns første oldebarn.

Niller takker for "god ro og orden" under generalforsamlingen.

Vi slutter familiefesten med suppe, brød og ost.

Det har været en hyggelig og god dag, også med tid til et lille løb med levende poster og diverse opgaver .

Kærlig hilsen fra Ruth