

Familiefesten
den 9-6-1984
I Kollerød.

Festen var indkaldt af „Styrelsen“
(Børnene øst for Storebælt) og fandt sted
Pinse-Lørdag. (Se indbydelse.)

Der var inviteret til „Ta' selv bord“ kl. 13.
hos Laurits og hans kone Gitte.

Til stede kom: (Børn, Børnebørn og oldelbørn).

Else-Marie. (Farmor, Mormor, oldemor.)

Hans & Jenny.

Anna med Freddy og Alice, Steen, Helle, Jan.
Tytte og Tørgen.

Minna & Vagn.

Astrid med Torben og Kirsten, Mikkel, Mads, Maike,
Per.

Laurits & Gitte med Anni og Everisto,
Luka, Vito, Cecilia, Laura.
Sten og Susanne, Christian, Malene, Benjamin
Gert og Bodil. - Charlotte og Christine.
Helle og Kim.

Fra Ruth kom Niels-Erik og UFFE.

Ellen

Jens-Alfred & Bodil. + Jessie.

Bent & Lene og Ella (Lene's mor.)
Karen, Lars, Jens.

Alle mødtes omkring et festligt Måltid:

Det STORE kolde bord, med dejlige små lune retter.
Hertil, vin ad libitum samt velkomstdrink, kovært pris:

Generalforsamlingen begyndtes kl. 14. (se vedlagte dagsorden)

Til Dirigent valgtes Laurits uden større diskussion eller modstand, hvorefter han gav ordet til Formanden.

I midlertid var der ikke valgt formand ved generalforsamlingen sidste år, hvorfor en sådan ikke kunne aflægge beretning. Laurits henviste spørgsmålet om formand til punkt 4. på dagsordenen, men foreslog, at Generalforsamlingen valgte en referent. Torben, (søn af Astrid) valgtes for denne generalforsamling alene. (Nyvalg næste år) Dirigenten gik herefter til punkt 3: Regnskab.

Da familieforeningen ikke endnu havde oprettet et bogholderi, endlige vedtagel at opkræve kontingent, måtte dette punkt ligeledes udgå.

Under punkt 4: Valg af ny styrelse, udspandt sig efter en livlig debat. Man kunne dog enesom, at Sidste års vedtagelse, med placering af generalforsamlingen øst/vest for storebælt stod ved magt.

Man fandt det derfor hensigtsmæssigt, at der blev valgt en formand, som boede vest for storebælt, idet næste års generalforsamling skal finde sted her. Personkredsen blev således indsnævret, og da det samtidig skulle være en af de 9. søskende, lykkedes det at få valgt Ellen. Som formand for det næste år.

Ellen blev pålagt, at forestå indkaldelsen til familiefest 1985 i Maj måned.

Generalforsamlingens punkt 5: Indkomne forslag, affædte megen debat og flere beslutninger.

Torben (søn af Astrid) og familie havde fremsendt forslag til styrelsen (se vedlagte.)

3.

Vedrørende protokollering og information i forbindelse med familiefesterne.

Man vedtog, at der fremtidig skal føres protokol over generalforsamlingen, og man besluttede at forsøge at på begynde denne, med familie festen ved Else-Mariës 85. års fødselsdag. Torben fik til opgave at etablere familieprotokollen.

Det besluttedes ligeledes, at udsende referat af generalforsamlingen, til de 9. søskende og deres børn med samtidig angivelse af tidspunkt, for næste familiefest.

Den til enhver tid værende formand, skal forestå denne udsendelse.

Til finansiering af den vedtagne informationsvirksomhed, besluttedes at opkræve et kontingent på kr. 20.- for hver af de 9. søskende, dog således, at øvrige interesserede var velkomne til også at „spytte i bøssen“. Formanden fungerer indtil videre som kasserer.

Der aflægges regnskab ved næste generalforsamling. De forløbne to generalforsamlinger havde vist, at familieforeningen mangler et sæt vedtægter, som kan præcisere, hvorledes generalforsamlingen skal afvikles, samt hvad der skal foretages imellem de årlige møder.

Forslaget blev fremsat af Niels-Erik (søn af Ruth), og blev støttet kraftigt fra mange sider.

Niels-Erik blev derfor valgt til, at udarbejde et forslag til vedtægter, som skal forelægges generalforsamlingen i 1985 til vedtagelse.

Gode ideer m. v. til vedtægterne kan sendes

til Niels-Erik eller formand Ellen.

Generalforsamlingen sluttede med, at Bent overrakte den nye formand en dirigentklokke med inskription, som en gave til familieforeningens

Herefter takkede Laurits for nogenlunde ro og orden, hvilket hun havde givet ham moderat besvær som dirigent, og den nye formand takkede for valget.

Efter generalforsamlingen holdt Per (Søn af Astrid) et indlæg om sine oplevelser fra sin barndom, hvor han kom til Allerød hos mormor (Else-Marie) og morfar (Julius) (se vedlagte manuskript.)

Resten af dagen gik med „Markvandring“ besigtigelse af Champignon-bedriften, underholdning for oldebørnene med „pølsebål“ i haven og iøvrigt familiesamvar med masser af snak.

Vejret havde været så fint, at det meste af Eftermiddagens program, incl. spisning, kunne foregå i den dejlige have; først hen under aften trang regnen deltagerne under tag. Man drog hver til sit, først på aftenen.

Bent.
(Nr. 9.)